

# ZOMERWORKSHOPS BEELDHOUWEN

In juni en september geeft beeldhouwer Michiel Linders workshops beeldhouwen op domaine de vacances Rastailou in de Dordogne (Frankrijk).

In mei en juli organiseert hij zomerbeeldhouwweken in de polder van Eemnes.

De sensatie die hij beleeft bij het beeldhouwen wil hij graag delen. Zijn passie ligt in het zoeken naar de juiste vorm, naar het unieke beeld dat in elke steen zit. Hij besteedt veel aandacht aan de techniek van het hakken, raspen, vijlen, schuren en polijsten.

Dankzij een beperkt aantal deelnemers (minimaal 6, maximaal 10) krijgt iedereen persoonlijke begeleiding. Omdat met zachte steensoorten (speksteen, albast, serpentijn) wordt gewerkt, is ervaring in beeldhouwen niet vereist.

Tijdens de workshops kan gratis gebruik worden gemaakt van alle gereedschap en hulpmiddelen.



CREATIEF  
VOOR- en NAZOMEREN  
in de DORDOGNE 2019

**week 23: 1 juni – 8 juni**

**week 25: 16 juni – 23 juni**

**week 36: 31 augustus – 7 september**

**week 38: 14 september – 21 september**

Totaalprijs € 800,-

Volledig verzorgd, inclusief 7 overnachtingen in chambres d'hôtes, gîtes, luxe ingerichte tenten, met ontbijt, lunch en Rastailou-verwen-diners.

Zie ook: [www.rastailou.com](http://www.rastailou.com)

BEELDHOUWEN  
in de POLDER van EEMNES 2019

Op een inspirerende plek, omgeven door groen, ontdekken dat er absolute rust ontstaat als je aan een beeld werkt.

Vijf dagen zonder haasten en gejakker, bezig met een beeld dat onder je handen groeit.

**week 21: ma 20 – vrij 24 mei**

**week 26/27: vrij 28 – di 2 juli** (bijna volgeboekt)

Totaalprijs € 325,-  
inclusief koffie, thee en uitgebreide lunch.

Zie ook: [www.deliterairewerkplaats.nl](http://www.deliterairewerkplaats.nl)



# ONTDEK DAT JE VEEL MEER KUNT DAN JE ZELF DENKT!



werk van cursisten

Beginners én gevorderden krijgen ondersteuning op maat, creatief en technisch.  
De steen is niet bij de prijs inbegrepen, gedegen advies bij de aanschaf wel.  
Alle beeldhouwweken worden afgesloten met een expositie met het werk van de deelnemers.  
Daarbij heffen we een glas om het bereikte resultaat te vieren.

Zoeken naar balans, naar evenwicht. Daar is Michiel Linders (1951) mee bezig.



"Mijn handen spelen een belangrijke rol.  
Mijn vingertoppen vertellen hoe ik de juiste vorm moet vinden.

Als ik aan een beeld werk, bestaat tijd niet meer.  
Denken wordt doen!"

Hij maakt beelden in brons en steen (serpentijn, albast),  
ook in opdracht. Zijn meest recente beelden zijn abstracter.

Hij heeft een eigen atelier in Eemnes en exposeerde o.a. in Huizen, Laren, Hilversum, Maarn, Doorn, Breda, Culemborg, Eersel, Weesp en St. Avit Sénieur.

## INFORMATIE en AANMELDING

### MICHEL LINDERS

Antilope 81, 1273 GC Huizen  
tel. 035 – 526 78 22  
info@michiellinders.nl  
[www.michiellinders.nl](http://www.michiellinders.nl)

